



## NEWSLETTER



### Ordförandes hälsning

HEIV international

Det snackas ju alltid om att man ska bli så internationell och åka på utbyte för att vidga sina vyer etc. Heivare har helt tydligt tagit sig an denna uppgift på allvar (eller sen så är vi nu bara kosmopoliter i allmänhet). Ser man bara på årets styrelse, så är PP och representerar Heiv i Madison, där bollarna är ovala och inte runda! Bobbe lär sig allt man kan tänka sig om fotboll på kinesiska i Taiwan.

Förutom dessa två bollbröder kommer under vårens lopp ytterligare tre krigare från styrelsen att befinna sig utomlands. KJ och Hansch kommer att bekanta sig med det österrikiska källarlivet i Innsbruck. Undertecknad kommer att göra en Asienturné på cirka fyra och en halv månad, under vilken Heiv till och med kommer att representeras på ca 5400 meters höjd!

Förutom styrelsen, är även många andra Heivare på uppdrag i utlandet. För att nämna bara några så har Pisu redan länge studerat den engelska fotbollshuliganismen i London, medan Wille jämför olika ölsorters inverkan på bollsinnets i Wien. Listan på Heivare som varit, är eller kommer att vara bosatta utomlands är lång.

Medlemmarnas internationella uppdrag ställer givetvis även krav på Heiv, både i antalet tillgängliga spelare, samt krigare som kan utföra styrelseuppdrag. I och med att hela fem av sju styrelsemedlemmar (71 %!!!)

kommer att befinna sig utomlands under våren 2010, är det väldigt viktigt att vi får in nytt blod i styrelsen. Därför uppmanar jag nu alla att komma på höstmöte den 29 oktober och ställa upp för styrelseuppdrag.

Ordförande

Andreas Michelsson #11

### KJ's Korner

Bästa bollbröder!

Året 2009 har varit hektiskt och fartfyllt på flera fronter. Förutom att vi har spelat flera matcher med stor succé, har vi även haft tid att umgås med varandra. Flera av oss ser varandra under fritiden men speciellt fint har det varit då laget har kunnat samlas och njuta av den gruppanda som för tillfället råder inom laget! Detta är jag personligen mycket nöjd och stolt över.

Vissa planerade evenemang som t.ex. friluftsdagen blev tyvärr inte av i år, men jag vet att det finns möjlighet att ordna detta i framtiden! Att hitta datum och veckoslut som skulle passa så många som möjligt är svårt, men genom noggrann planering och faktumet att man är tidigt ute brukar ett positivt slutresultat vara garanterat. Vårfesten bevisar detta onekligen!

Höstens program har kickat igång med full fart, bestående av inte bara den fina futsal säsongen och inkommande Höstmöte, utan Heivarna har även bastukvällen den 21.11 att se fram emot! Jag vet redan nu att denna kväll kommer att bli (o)förglömlig, som vi redan så många gånger har bevisat. Ett stort tack redan vid detta skede till bröderna Selin som än en gång vågar bidra som värdar under detta spektakel.

Till slut vill jag ännu tacka alla bollbröder för en fin insats under ordinarie fotbollssäsongen, det var verkligen fint spelat av alla! Ett stort tack även till Heiv Päsitiv som hade en stor inverkan på Heivarnas spelsätt!!

I väntan på framtiden,

KJ

## Taiwan -

# Utbytesstudier och fotboll

Som tränare för och spelare i Helsingfors Idrottsvänner var det med tunga steg och gråten i halsgropen jag inledde resan till mitt nya tillfälliga hemland den 29 augusti 2009. Faktumet att föreningens mest framgångsrika säsong inte ännu var över och att sjätte division aldrig förr varit inom så nära räckhåll som då strödde naturligtvis ännu mera salt i såren. Det var med stort svärmod jag lämnade Finland och FC HEIV bakom mig.

Tiden läker dock alla sår, eller fungerar i alla fall som bra plåster. För tillfället studerar jag ekonomi i Kaohsiung, Taiwan. Staden är landets andra största stad efter huvudstaden Taipei och rymmer ca 1,5 miljoner invånare. Universitetet jag studerar vid, National Sun Yat-sen University (NSYSU), ligger precis vid havet och erbjuder undervisning i flertal ämnen, som t.ex. biokemi, statsvetenskap, marinbiologi, fysik m.m. Studieperioden sträcker sig från september 2009 till slutet av januari 2010, men jag och en hel del andra utbytesstuderanden har speciallov att slutföra alla tentor innan jul, eftersom vårterminen i våra respektive hemuniversitetet börjar redan i mitten av januari 2010. Därmed hinner jag förhoppningsvis träna futsal ett antal gånger med HEIV efter att jag återvänt hem.

Även om jag lämnat FC HEIV bakom mig för en tid framöver har inte fotbollen släppt greppet om mig. I Taiwan finns det goda förutsättningar att upprätthålla sitt bollsinne bland liksinnade fotbollsentusiaster. Campuset som jag bor på erbjuder en mängd olika sportrelaterade aktivitetsalternativ under fritiden. Förutom bl.a.

golf-, tennis-, seglings- och simningsklubbar finns det naturligtvis också en fotbollsklubb. Gräsplanen vi spelar på är inte i toppen skick, men tjänar trots allt sitt syfte mer än väl. Sammanlagt är vi ca 25-30 utbytes- och lokala studeranden som träffas varje tisdag och fredag för att träna och spela tillsammans; i god anda förstås.

Vi inleder alltid träningspasset med att öva bollkontroll, speltaktik, anfallssituationer m.m. i ca en timme, varefter utbytesstuderanden och lokala studeranden spelar en 90 minuters match mot varandra. Då luftfuktigheten är över 80 % och temperaturen ca 30 grader är det minst sagt tungt och svettigt att spela, speciellt när man är van med mer humana förhållanden i Finland; 50 minuters matcher i betydligt kallare klimat. Lyckligtvis är intresset för fotboll tillräckligt stort här i fjärran öster så vi har gott om bytesspelare.

Förutom tyskar, svenskar och holländare är majoriteten av deltagarna fransmän. Alla dessa länder är väldigt stolta över sitt fotbollsarv och anser naturligtvis att de vet bäst och kan mest. Därför är jag inte värst trovärdig i deras ögon när jag förklarar om Finland och vårt s.k. "fotbollsarv". Visst är det ju sant att vi inte har många saker att skryta om när det kommer till världens populäraste sportgren, men nu kan ju finnas tammifan ändå lira boll också! I allmänhet måste vi dock jobba lite hårdare än alla andra för att bevisa det. Lyckligtvis lyckades jag råda bot på fördomarna hos de flesta utlänningar här i Kaohsiung. Under de två första träningarna, då jag inte ännu var närvarande, lyckades nämligen utbytesstuderanden inte göra ett enda mål mot lokalborna. Under mitt första träningspass gjorde jag dock genast mål och bidrog till att vi vann. Där fick dom.



- Bobbe #24

## Heivare Joel Löw



Smeknamn: "Jolle"

Spelnummer: 33

Studier: Hanken, Företagsledning

Spelar position: back

Andra idrotts intressen: punttis

Bästa med Heiv: Bastukväll

Styrka som spelare: Lugnt humör

Tidigare fotbollserfarenhet: Behövs ej

Favoritlag: Förutom Heiv, så Liverpool

Favoritspelare: Diiba

Hur ser Heiv ut om 10 år: Champions League baby!

# Champions league 2009 – 2010

Champions league säsongen 2009 – 2010 började med några klara favoriter. Från England, Manchester United som varit i final två år i rad, Liverpool som alltid är starka i Europa, unga kaxiga Arsenal, och starka Chelsea. De Spanska lagen med förra årets vinnare Barcelona och nya fräscha Real Madrid som verkligen kan utmana Barca om La Liga titeln. Italiens starkaste lag Inter Milan och Tysklands Bayern Munchen får inte heller glömmas bort, bra köp av Robben som när han inte är skadad är en av Europas vassaste yttrar.

När tre matcher har spelats ser vi redan att några av favoritlagen haft det svårt. Liverpool är så gott som ute ur leken. Förlorat mot både Fiorentina och Lyon (Hemma!). Hela deras lag bygger runt skadebenägda Gerrard och Torres. Det finns ingen bredd i laget och det känns nog som om David N'gog har satt på sig lite för stora kängor då han försöker ersätta El nino. All respekt till Lyon för att de slog Liverpool på Anfield Road men det var nog Liverpool som var usla och inte Lyon som var fantastiska. De övriga engelska lagen har spelat bra, ManU, med sina nya smarta värvningar kommer tillsammans med Chelsea, som efter en heroisk insats oräddvist förlorade mot Barcelona i semifinalen 09-10, gå riktigt långt, medan Arsenal tyvärr (även kallade fattiga mannens Barcelona) kommer att falla ut i ett tidigare skede .

Det sägs att det är svårt att vinna Champions league men att det är 10 gånger så svårt att upprepa bedriften. Detta kommer inte Barca att klara av. Säg vad man vill om Barcelona men vad gör de om någon av trion Messi, Henry, Ibra skadar sig? Visst har Pedro spelat bra i La liga men det är ändå en viss skillnad på att spela hemma mot Almeria och att spela på Stamford Bridge(Chelsea) där du har 50 000 människor som fanatiskt hejar på de blå. Real Madrid känns farligare än på många år. Otroliga värvningar under sommaren för över 300 miljoner €. De kommer att gå långt men laget känns ändå lite för ungt och behöver mera tid för att det riktigt skall klicka. Favorit till att vinna CL nästa år.

Inter Milan, som har ett så brett lag att de antagligen skulle bli både 1 och 2 i svaga Serie A, kommer att vara starka. Även de behöver mera tid för att lagbygget skall börja fungera. Stankovic spelar visserligen sin bästa säsong på länge men Cambiasso, som varit livsviktig på Inters mittfält gör sin sämsta säsong på år. Mourinho kommer att ta Inter vidare från gruppen och med lite tur i lottningen är de med bland de 4 bästa. De kommer inte att spela Final detta år. Rutinen och tron på sig själva finns inte där.

Den tyska lagmaskinen Bayern Munchen med den gamla räven Louis van Gaal vid rodret kommer även de att ta sig vidare från gruppen. Robben, Ribery, Klose kombinationen får även den mest rutinerade mittbacken att darra. De har utöver stjärnorna en bunt tyska unga lovande spelare med Müller och Ottl i spetsen. En outsider till att vinna titeln.

I fotboll kan allting hända. Om Grekland blev Europamästare 2004 kan även något överraskningslag ta sig riktigt långt. Det enda man vet med säkerhet är att ingenting är säkert.

Fredrik Relander



## Bobbes Box

Bröder, anhängare, HEIVARE!

Ytterligare en fotbollssäsong i den av Finlands Bollförbund arrangerade sjunde divisionen har nått sitt slut. Sommaren 2009 var resultatmässigt den mest framgångsrika i Helsingfors Idrottsvänners anrika historia. Även om träningsaktiviteten hölls på samma nivå som föregående år (i snitt kring 11 personer per träning, vilket kan anses som måttlig aktivitet), var resultatkurvan under säsongens matcher positivt stigande. Det verkade som att Bröderna från de (inte så) vida sandfälten i södra Helsingfors äntligen hade funnit viljan att göra mål och vinna matcher. Tidigare säsonger har präglats av jämna matcher, såväl nivå- som resultatmässigt, men laget har allt som oftast inte lyckats vända dessa till sin fördel. Förluster med ett mål och matcher som slutat oavgjort har varit föreningens förbannelse. Denna säsong lyckades vi bryta denna förbannelse.

Utgångslaget var annorlunda denna säsong jämfört med tidigare år. I maj var FC HEIV bättre förberedd inför seriestarten än någonsin förut. Vinterns hårda träningspass i futsalens tecken hade lagt en stadig grund för lagets förbättrade fotbollsteknik. Bollkontroll och positionering var på en avsevärt högre nivå jämfört med tidigare år, samtidigt som bollsinnets uppehålls utan större avbrott hela vintern igenom. Alla dessa faktorer bidrog till att forma ett bättre och mer konkurrenskraftigt lag, vilket ur tränarens synvinkel var och är väldigt tillfredsställande. Det målmedvetna och intensiva arbetet under de dystra och kalla vintermånaderna kom att bära frukt under sommarsäsongen 2009.

Början av säsongen såg väldigt ljus ut. Efter tre matcher



var FC HEIV på delad första plats i tabellen, med tre raka vinster. Därmed hade laget redan i detta skede gjort lika mycket mål och vunnit fler matcher än under förra säsongen sammanlagt. Drömmen om avancemang till högre divisioner levde starkt i var och en, Heivare som anhängare. Matcherna som följde visade sig vara jämnare och något svårare än i början, men FC HEIV lyckades ändå bibehålla fokus och stadig kurs mot föreningens mål. Avståndet till de två bästa lagen växte dock an efter och så småningom stod det klart att kampen om fjärde plats och samtidigt sista plats för avancemang till sjätte division sku bli blodig. Kapplöpningen var brutal in i det sista, men till Heivarnas och anhängarnas förtret lyckades föreningen inte nå sitt slutliga mål. Trots detta kan en sjätteplats i serietabellen, mer än en fördubblad mål- och vinstmängd, samt tre fnuttiga poäng från avancemang anses som något vi Heivare kan vara mer än stolta över.

Tack för en händelserik, givande och ytterst positiv säsong. I takt med det stadigt ökande antalet anhängare ökar också självförtroendet och förhoppningarna inom föreningen. Håll fanan i topp och bär halsdukarna med stolthet; tillsammans går vi mot en ljusare framtid!

- Coach K



## Badriks baksida nummer dos

Hösten är här och det är dags för mig att höja rösten igen. Då bollbröderna ej samlats i fuktiga tecken på ett halft an-num väljer jag att kåsera om valfritt blött tema.

Sedan förra newslettern har mycket ändrats för #96, bland annat civilstånd. Heh, stånd. AHHAHA CIVIL. När bröder hittar sina bättre halvor innebär det i regel att deras fuktnivå sjunker, de blir torrare, kuiva. Då jag gav mig in i den estrogenstinna djungeln svor jag dyrt och heligt, men ack så tyst, att inte bli en skintorr ökenvandrande beduin utan hålla mig som den djuphavsdykande fuktkonnässören jag formats till av min uppväxt bland liksinnade (finska samhället). När allt kommer omkring innehåller ju ölen ett kvinnohormon – efter tilläckligt många kan man varken köra bil eller hålla käft. Trots denna universala sanning har det visat sig att intag av kvinnohormonet sår konfliktens frö.

Varför irriteras det täcka könet av vår förmåga att supa oss redlösa och njuta av livet? Eller är det deras oförmåga som nöter ner deras humör? Jag ställde dessa frågor till en vis man på en parkbänk för en anseilig mängd år sedan. Enligt denne var svaret rent sexuellt. Den vise mannen hade nämligen gång visat oförmåga i kopulering på grund av pokulering. Gemene bollbroder kan sätta sig i en dams skor och ponera följande. Efter en förträfflig kväll med utförligt grindande på dansgolvet och intellektuella diskussioner med en åtråvärd idrottsvän beger damen sig hem för att idka älskog med denne, men möts väl i sänghalmen av en ryggradslös sorgsen krigare. Damen känner då att tomheten i henne inte heller kunde fyllas denna gång, hon känner sig ofullständig och ihålig.

Då Idrottsvännerna håller dessa korn av info bakom örat nästa gång ni firar afton i fuktens tecken, är det fritt fram att supa som en sjöbjörn bara ni bibehåller er förmåga att idka coitus.

#96

## FC HEIV - Statistik säsongen 2009

Mest aktiv på träningar:	Otto: 87,5 % (genomsnitt för HEIV: 35,2 %)
Minst aktiv på träningar:	Wille (12,5 %)
Mest matcher:	Kimi, Eris, Kari: 93,3 %
	Kimi högst träningsaktivitet: 66,7 %
Bäst på att anmäla frånvaro:	Bade: 100 % = OIKEIN!
Mest mål:	Robbe: 9
MVP (enligt mig):	ERIS!!!

# Kimis Kommentarer

Strålande semisenhöst bollbröder och bollbröders bröder!

Tiden är inne för en ny newsletter, och tidpunkten är ju optimal i allra största grad då årets höjdpunkt snart nås. Under en månad kvar till årets kortaste dag, hurra! Vad är bättre än en solnedgång klockan tre på eftermiddagen? HEIVs bastukväll åtminstone.

Enligt forskare var 26. oktober den minst produktiva dagen under år 2009, eftersom det var första måndagen efter att klockan ändrats till vintertid. Deppigt, påstår vetenskapsmännen. En liten petitesse har dock blivit obeaktad i denna så kallade undersökning. HEIVs bastukväll är först nästan en månad senare. Denna tillställning torde markant minska på effektiviteten åtminstone i Helsingforsregionen flera dygn efter själva D-day. Oj vad spännande det blir att se vilken bar vi blir utkastade ifrån denna gång!

Även en annan stor grej inträffar inom ett par veckor; inledandet av futsalsäsongen. Hur manne det går i år? Förra säsongen var ju åtminstone resultatmässigt bara skräp. Det enda laget vi vann var visst Kamppi som hade en målvakt som trodde han var anfallare. En ytterligare svårighet har

vi åtminstone sen förra säsongen; vi har matcher i Myllypuro. Senast vi satt i bilen o försökte orientera oss dit genom samarbetet av fem HEIVare och en GPS blev slutresultatet en bilresa på nästan en timme och en uppvärmning på ca 2 sekunder. Händerna i kors att nästa gång går bättre!

Avslutningsvis skulle jag vill riktat ett stort och varmt tack till SPL Helsingfors som i all sin visdom har arrangerat samtliga futsalmatcher på en söndag. Tusen tack för det! Jag testar gärna gränserna på mitt kardiovaskulära system! De som hamnar spela i matchen dagen efter bastukvällen kan lugnt konstateras ha dragit den korta stickan. I och för sig bevisade domaren redan förra säsongen att en fylla och ett futsalplan går att kombinera hur bra som helst. Om man riktigt tänjer på sina minnesmuskler kan man de facto erinra även hur ärade herr Hejlt beprövade hållbarheten av denna teori redan i HEIVs innefotbollsintroduktion i februari 2008. Det var ingen vacker vy precis.

Trots att oddsen är emot oss önskar ja HEIV lycka till inför futsal-säsongen 2009-2010!

- Kimi

5

## Viktiga datum för Heivare och icke Heivare

Höstmöte	29.10.2009 kl. 21.15 Punavuoren Ahven
Bastukväll	21.11.2009 Kanske sex tiden? Selins

## Futsal

FC Heiv bjuder på högklassig, svettig och spännande underhållning även under vintern. Kom med och hurra laget till vinst i Futsal serien 2009-10

8.11	17.45	Ellas vs. FC Heiv	Hakaniemi
22.11	15.30	FC Heiv vs. Peto	Hakaniemi
6.12	18.30	Magnifica vs. FC Heiv	Myllypuro
13.12	11.45	K.Secunda vs. FC Heiv	Hakaniemi
20.12	19.15	FC Heiv vs. Ruila	Hakaniemi
17.1	12.30	FC Heiv vs. Dicken Boys	Hakaniemi
24.1	15.30	FC ALPC vs. FC Heiv	Hakaniemi
7.2	16.15	FC Heiv vs. HeMan	Merihaka
14.2	16.15	Ponnistus vs. FC Heiv	Myllypuro
7.3	16.15	FC Heiv vs. FFR	Hakaniemi (denna match måste vinnas! alla med o hurra)
21.3	18.30	FC Pohu vs. FC Heiv	Hakaniemi

Kom ihåg att köpa en FC Heiv halsduk! Kontakta Thomas eller fråga en Heivare.



Helsingfors Idrottsvänner