



NEWSLETTER



Ordförandes hälsning

Bästa bollbröder och övriga läsare!

Tiden är nu inne för Helsingfors Idrottsvänner rf att ta ytterligare ett steg i sin historia, i form av denna Newsletter, som skickas ut till medlemmarna, några gånger per säsong. Detta är en nyhet för i år, som ämnar förbättra informationsflödet till samtliga medlemmar, liksom även att ge dem uppmuntrande och roliga läsestunder. Även andra, som har ett varmt hjärta för föreningen, önskas en trevlig och givande läsestund på följande sidor.

Innan jag går in på aktuella teman tänkte jag ta en liten tillbakablick på de gångna åren och kort skildra hur vår fina förening har utformats under sin existens första år.

Under sensommaren 2006 samlades 13 grundande medlemmar i Brunnsparcken och undertecknade stiftelseurkunden, fundamentet till vår nya förening. Samma soliga afton valdes även ny styrelse bestående av sju medlemmar, som jag har haft äran att vara ordförande för sedan dess. De grundande medlemmarnas tanke var att skapa en förening som skulle samla goda kamrater, för att spela fotboll, inte enbart för skojs skull, utan också i lite mera organiserade former, med strävan att delta i de finska fotbollsserierna. Nöjet av gemenskapen och spelandet gavs dock högsta prioritet.

Den administrativa delen av föreningens verksamhet sparkades igång redan under hösten 2006 för att möjliggöra vårt deltagande i division 7 kommande sommar.

Efter grundandet började saker och ting hända – nya, fina speluniformer införskaffades, bankkonton öppnades och olika handlingar lämnades in till myndigheterna för registrering. Även regelbundna träningsturer började ordnas på Johannes – och Smedsplan, en till två gånger i veckan. Under våren 2007 deltog föreningen även i Kevät Cup för att få en liten smak av tävlingsfotboll, innan den riktiga säsongen i division 7 började. Inledningen blev inte direkt någon succé rent spelmässigt, men jag vågar nog påstå att vi lärde oss mycket och dessutom var det ju roligt – det viktigaste. Under sommaren deltog laget i division 7 med ett godkänt resultat för en alldeles ny klubb... Senare har föreningen åter deltagit i Kevät Cup och division 7 varje vår respektive sommar. Dessutom deltog vi även under våren 2008 i en Futsal-turnering, "Hiihtolomahulinat". Därutöver spelade FC HEIV (föreningens officiella förkortning i tävlingsssammanhang) i Finska Cupens andra omgång våren 2008, men föll ut efter en mycket jämn och hård match. Vintersäsongen 2008-2009 företog sig föreningen en nyhet, att under vintertid träna inomhus och delta i futsal-seriens division 4. Det är där vi står idag.

Utöver det sportsliga, tar Helsingfors Idrottsvänner även hand om sina medlemmar på ett mera socialt plan. Den traditionella vårfesten, även kallad HEIV-festen, på pub Legenda i Casa Academicas källarutrymmen, har blivit en fest som man inte kan missa. Förutom hela laget, har även alla andra goda vänner haft möjlighet att delta i festen och på sitt sätt bidra till att göra det till ett enastående partaj. Bastukvällarna, för att fira säsongavslutningen, hos bröderna Selins, har även de blivit legendariska, med bland annat väldigt trånga stunder i bastun och vilda kvällar ute i Helsingfors nattliv... Föreningen har också bidragit med annat, som till exempel med att hjälpa till att ordna Föreningsfestivalen i Helsingfors. Vi har till och med varit med om att spela in en TV reklam!

För tillfället håller föreningen på med en hel del. Spelen i vinters futsal-serie fortsätter ända till mitten av mars, anmälningarna till sommarens divisionsspel har gjorts och vi ska även delta Kevät Cup och den Finska Cupen under våren 2009.

Dessutom har en stilig "Helsingfors Idrottsvänner rf" halsduk tillverkats. Denna kommer att

KJ Meddelar

Tjena Grabbar!

Hösten och våren har varit fartfyllda och speciellt fuktiga. Bland allt svettande och kämpande bör man också vårda själen och därför har vi gjort vårt bästa att föra laget samman i form av speciella evenemang. Vissa av dessa evenemang känner ni redan till, fastän ni kanske inte kommer ihåg, och för att nämna några är det främst Vårfesten och bastukvällen som varit speciellt lyckade.

Under våren 2009 kommer vi att fortsätta med våra redan nu fina traditioner. Vårfesten kommer att ordnas 4.4 och fortsättningsvis hoppas vi att så många hjältar vill delta i denna magnifika utstyrsel. Närmare om detta evenemang kommer att komma så snabbt som möjligt, börja dock redan nu boka rum i kalendern och rekrytera festlysnas kompisar som vill komma med!

Vidare i själa-vårskategorin kommer att ordnas en friluftsdag som är tänkt att innehålla friidrottssporter som t.ex. 100m, längdhopp, höjdhopp, cooper (tufft) etc. Datumet för detta är tänkt i maj/juni, dock enligt Era önskemål. Speciellt för detta evenemang har jag stora förväntningar!

För övrigt vill jag tacka Er alla för visat intresse, det har inte varit speciellt tidskrävande att samla ihop ett bra gäng för att spendera dagen och kvällen med. Jag hoppas att detta ädla sätt fortsätter och ifall ni har några special önskemål inför vårens strapatser, så är det bara att bjuda mig på öl så kan vi diskutera om saken.

Kämpa på!

Kj

kunna köpas av medlemmar och även av utomstående med ett varmt hjärta för föreningen. Priset kommer att vara ynka 15 euro! Medlemmar ska även komma ihåg att betala sin spelarlicens, under mars månad, för att kunna delta i Sommarens matcher. Mera info följer, men var medlem kan bekanta sig med de olika licensalternativen på bollförbundets nätsidor.

Föreningens verksamhet skulle dessvärre inte kunna förverkligas till denna grad, som vi nu har lyckats åstadkomma, till ett så förmånligt pris per medlem, utan våra sponsorer. Jag vill ge ett varmt tack till dem som antingen finansiellt, eller genom annan verksamhet har understött Helsingfors Idrottsvänner rf. Tack!

När man ser tillbaka på föreningens relativt korta historia, märker man att mycket har hänt. Föreningen är ambitiös, både sportsligt och icke-sportsligt, och vill således skapa nyheter för sina medlemmar. Den senaste nyheten är just denna newsletter, som jag är mycket stolt över. Meningen med den är dels att informera, men också att sammanknyta medlemmarna ytterligare. Gemenskapen medlemmarna emellan är trots allt det viktigaste.

I väntan på sommarens spel och andra evenemang!

Andreas Michelsson

Ordförande

Helsingfors Idrottsvänner rf

Heivare Viktor Kockberg



Smeknamn: "Kockis"

Spelnummer: 52

Studier: 2:a året på Hanken, finansiell ekonomi

Spelar position: Vänster back

Andra idrotts intressen: Innebändy, golf

Bästa med Heiv: Sammanhållning och gemenskap

Styrka som spelare: Rå styrka, fysikalisk

Tidigare fotbolls erfarenhet: Pallopojat '95-'02

Favorit lag: Manchester United

Favorit spelare: Ryan Giggs

Hur ser Heiv ut om 10 år: Heiv spelar i Veikkausligan och gör sin debut i Europa. Laget är ett aktie bolag och ägarna är ursprungliga heivare!

Bobbes Box

Bästa bollbröder!



Förväntningarna inför föreningens tredje säsong är höga. Under vintersäsongen har FC HEIV finslipat den tekniska delen av spelet genom att delta i Finlands Bollförbunds futsalsserie. Förutom att delta i matcherna har laget även haft möjligheten att träna regelbundet i Arena Centers utrymmen i Hagnäs; något som har visat sig vara mäktigt populärt och kanske viktigast av allt, väldigt utvecklande ur tränarens perspektiv.

Helsingfors Idrottsvänners spelmässiga utgångsläge var på en väldigt brokig nivå då verksamheten inleddes år 2006. Somliga hade längre erfarenhet av spelande, emedan majoriteten endast hade kommit i kontakt med fotboll via skolan eller i samband med "pipofudisen" på Brunsparkens vida slätter. Därför var det en stor utmaning som tränare att bygga upp spelet så att det lämpade sig för alla i laget. Första säsongen i sjunde divisionen fungerade mer som en testperiod för att se vad laget hade för förutsättningar. FC HEIV lyckades slutligen överträffa förväntningarna och landade på en nionde plats i tabellen (av sammanlagt 13 lag) med tre vinster, fyra förluster och fem matcher som slutade jämnt. Följande säsong gick dock inte lika bra och laget grep sista plats i tabellen med endast två vinster.

De största bristerna i FC HEIV:s spel har varit bollkontroll och positionering. Laget har byggt upp sin taktik enligt så grundläggande metoder som möjligt, metoder som dock är avgörande och väldigt effektiva om de används rätt. Genom att målmedvetet tillämpa dessa i matcherna och under träningarna har FC HEIV:s spelsätt så småningom fastnat i gemene bollbroders ryggmärg. Då de tekniska aspekterna även förbättras, vilket jag som tränare starkt tror att den gångna futsalsäsongen bidragit till, ser framtiden ljus ut.

Nu gäller det endast för alla Heivare att delta flitigt i den ordinarie träningsverksamheten som snart inleds igen. Var och en kunde även se till att anmälningarna till föreningens diverse tillfällen förbättras så att tränarens roll som koordinator minskar. På så sätt har vi alla förutsättningar att göra inkommande säsong till den framgångsrikaste i föreningens historia.

En gång Heivare, alltid Heivare!

- Coach K

Såååja!

Jag vill börja med att tacka alla Heivare och våra stödtrupper för en utmärkt futsal-säsong. Vi har ju redan vunnit en match och har möjligheten att utöka detta saldo med ytterligare två segrar. Förutom den lysande framgången i matcherna, har vi dessutom lyckats bra på träningarna. Ingen kommer väl att glömma Joccas kärsä-volley som lämnade målvakten chanslös!

När jag nu tittar på solnedgången över finska viken, spår jag en ljus framtid för Heiv. Sommaren är snart här och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi snart igen får svettas tillsammans på Joharens dammiga arena. Tack vare en vinter av hårt tränande, ser jag ingen orsak till varför sommarsäsongen inte skulle bli en succé. Vårfesten sätter standarden för Heivs framfart. Ifall spelarna utmärker sig på plan lika starkt som de gjort i Helsingfors nattliv, finns det inget som kan stoppa oss. Motståndarna kommer att se mardrömmar om Stens och Eris övernaturliga räddningar och Kimis dribblingar som inte lämnar någon kall. Då ännu Otto bjuder på sina tacklingar och den världsberömda mittfältsmaskinen rullar på som aldrig förr, är vi oslagbara. Drömmen om Champions League lever stark i oss alla!

Den alltid så pessimistiska profeten Kockstradamus (för er som inte är belästa inom filosofi, kan jag avslöja att Kockstradamus är Kockis grovt paranoida sjunde personlighet) förutspådde idag en dyster framtid. Som jag redan tidigare konstaterat anser jag att framtiden ser mycket ljus ut. Jag vill dock lyfta fram en av Kockstradamus teser om hur var och en kan överleva. "Välj din kamratkrets noga! Du vill inte omge dig med svaga personer då krisen slår in på riktigt. Undvik kontakt med personer som du känner att möjligtvis inte är till någon nytta under sämre tider". Ifall man ska tro på denna profet, borde vi Heivare ha en tryggad framtid. Med risk att låta lätt böjig, vill jag avsluta med att sammanfatta: Så länge vi håller ihop och undviker kontakt med den svaga motståndaren går vi mot ännu en seger.

-Happy Harry



Kimi's corner

Vilken ära att få vara med i produktionen av Helsingfors idrottsvänners första officiella newsletter! Uppgiften är ju lika krävande som den är prestige-betonad, men med instruktioner som "din uppgift är att dissas och klaga o vara sur på allt (du vet, så som du vanligtvis är)" så uppstår ju texten som av sig själv. Det enda problemet är ju att finna något att klaga över – vi föll ju inte ens ner till 8:e divisionen!

En sak man definitivt inte kan klaga över är saknaden av ambition vid ställandet av förra säsongens slutliga mål. I och för sig var vi ju starkt på väg till kvalet för 6:e divisionen i början av säsongen (läs: efter första rundan). Trots att vi blev knappt under playofflinjen i slutet av säsongen kan man ju konstatera att början av säsongen – det vill säga första matchen – ju nog var en strålande insats. Resten av sommaren kan man lugnt konstatera att vi var tillfälligheternas offer. För inget annat än tillfälligheter kan man beskylla för att lag som min farmors bingoklubb skulle vinna snap-pade tag i ett antal placeringar ovanför oss i tabellen. Utöver att vi sannerligen spelade väl kan man utan tvekan konstatera att vi var bättre än motståndaren i så gott som varje match, ju.

Sådär instinktivt får man ju för sig att skylla på utrustningen; skorna var för små, bollen var oval, strumporna var för svarta och kannorna på Casa borde växa i såväl storlek som styrka. Men med lite närmare eftertanke är det kanske inte så hållbart med medlemmar som Otto som byter färgen på nappisarna i samma takt som Gigi Buffon och Nisse som förser oss med ett klot som pojkarne bollar med i självaste europamästerskapet. Man kan dock fortfarande spekulera kring huruvida spelskjortan vår redan är aningen last season – höga kragar lär vara trendiga våren 2009. Naturligtvis vore det inget fel med en pink pikékrage á la Grunér heller.

Sist och slutligen är det ju ganska klart vad som ligger bakom HEIVs blygsamma framgång från förra säsongen: domarna såklart. Den ca 75-åriga halvblinda och flirtiga domaren som inleder matcherna med en 1 promilles fylla och verkar avsluta dem med 2 hyser inte direkt ett stabilt förtroende för domarverksamheten.

Trots dessa erfarenheter brinner jag och säkerligen alla andra bollbröder också för inledningen av den nya säsongen! Avslutningsvis vill jag önska hela HEIV lycka till inför den nya säsongen. Jag tror på HEIVs framgång som manager Dave Bassett trodde i Leeds: "I honestly believe we can go all the way to Wembley... unless somebody knocks us out!"

Kim Gustafsson

Badriks Baksida numero uno

Gudarna har varit nådiga, och skänkt mig, #96, äran att kåsera kring ämnet fukt. Det är i vanliga fall en svåracklad rubrik, men då 90 % av bollbröderna fuktade läpparna på SHS 100-årsjubileum häromdagen är rubriken given.

Kalaset gick av stapeln 24.2, dagen då näringsfriheten instiftades i vårt unga rike. Paketet började med Solenn Akt i Finlandiahuset, följt av lite champuff i aulan. När mingelhelvetet drog mot sitt slut och bröder hittat medlemmar av det täcka könet som mötte deras höga krav, drog patrasket mot sina bord. Middagen fortskred enligt sedvanlig kutym, kryddad med tal av företagsmagnat Wahlroos och utrikesgeneral Stubb. Dock bör det påpekas att de musikaliska inslagen under middagen skavdes i kanten av att deltagarna i kören var flere än många, elvahundra, och av mycket olika kaliber då alumner och annat löst pack släppts in på måfå. Födan var o sin sida utsökt, en kulinarisk upplevelse som skulle få munvattnet att forsa på den mest världsvane av gourmander, mestadels tack vare det gudomligt kalla sädesbrännvinet. Då bespisningen var överstökad hade gemene broder äran att föra sin undersköna dam till dansgolvet för den första wienervalsen. Efter dansen kan undertecknad inte gå i ed gällande händelse förloppet, men roligt lär det ha varit. Cirkus 0300 anlande fordonen, och motormarsch inleddes mot Casa Academica, var lägen skapades tills den ack så bekanta morgonsolen hägrade i horisonten.

25.2, allt tjafs med frackar och fina tal var överstökad. Bröderna kunde fritt forska i sina gränser i smaklöshet gällande beteende och utstyrsel. Det nalkades sillis. Då jag beger mig på sillis, är jag fylld av en spänd förväntan, lite fjärlar i magen. Man går mot drabbning, alla kommer inte tillbaka, man kommer att skada sig. Läget är på; denna gång på Sveaborg, närmare bestämt i Tenalji von Fersen. Kutymen är ju att det som sker på sillisen, blir på sillisen. Men för att få hålla någon promille av läsarna kan man ju nämna vissa anekdoter. Muikku som belönar Säs&Kopp med en medalj från Buskskyttarna och blir nerriven från scenen av CN. Mona som badar i fatet med tomat. Övriga betedde sig exemplariskt. Efter sillisen splittrades festprissarna, men de som drog ett av de längre sträen var avdelning Monas Poolparty. Det simmades, bastades, togs samt yrades nakna på gården och i trappan. När alla var påklädda igen, eller i alla fall täckta till en viss mån, drogs det vidare mot Rest Room...

Repressalierna var tunga, och höll i sig länge. Dock är jag helt säker på att alla som var med vore färdiga att ha dubbelt värre krabbis för den mängd huriös eufori man kände under dessa tvenne dagar av fukt.

Sebastian Hjelt

